

MIN MIN KATEKISMS

KRISTENDOM FRA TOP TIL TÅ



MARIA BASTRUP JØRGENSEN



ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMANN



Den bog, du sidder med nu, er en katekismus. Det betyder, at det er en bog, der helt enkelt fortæller om den kristne tro. Det gør den i form af spørgsmål og svar. Derfor skal du både læse fortællinger fra Bibelen, lære om kirke og kristendom, og så skal du selv svare på spørgsmål. Du kan skrive svarene ind i bogen og gøre den til din helt egen.



DU KAN BEGYNDE MED AT SKRIVE DIT NAVN HER



God fornøjelse!



INDHOLD



OM MIN MINI KATEKISMUS	5
NÆSE FOR SKABELSE	6
OP MED HOVEDET	10
HJERTET PÅ RETTE STED	14
SLÅ ØRERNE UD	18
MUNDEN FULD AF MUSIK	22
GIV DEN HELE ARMEN	26
PÅ KNÆ	30
SET MED KÆRLIGHEDENS ØJNE	34
I GODE HÆNDER	38
EN GOD MAVEFORNEMMELSE	42
EN KLUMP I HALSEN	46
FOD PÅ EVANGELIET	50
KRISTENDOM FRA TOP TIL TÅ	54
TROSBEKENDelsen	58
SALMER	60

OM MIN MINI KATEKISMUS

Denne bog handler om kristendom. Nu tænker du måske, at hvis man vil læse en bog om kristendom, så er det vel bedst at begynde med Bibelen. Og det er rigtigt, at Bibelen er kristendommens vigtigste bog. Det er faktisk en af de mest læste bøger i verden.

Her i bogen er nogle af de vigtigste historier fra Bibelen fortalt for lige netop dig. Samtidig er der små tegninger, som fortæller dig, hvor du er i bogen.



Hver gang du støder på tegningen af den lille bibelbog, kan du ved siden af læse, hvor fra i Bibelen historien stammer. Historierne begynder med skabelsen og slutter med at fortælle om de første kristne og deres tro, i samme rækkefølge som i Bibelen.



Men Bibelen er ikke et leksikon, hvor man kan slå op og få svar på alle spørgsmål om kirke og kristendom. Derfor er det ikke kun fortællinger fra Bibelen, du kan læse i denne bog.



Du kan også få svar på en hel masse andre spørgsmål om kirke og gudstjeneste og liv og død og Gud og meget andet.



Sidst men ikke mindst er det også en bog, der handler om dig og dit liv. Derfor er der også spørgsmål, som du skal svare på.



Og der er ting, du selv kan prøve. Du skal både bruge hjerte og hoved, hænder og fødder ... ja, hele din krop fra top til tå. Din krop fortæller nemlig på sin helt egen måde om kristendommen. Bare vent og se!

NÆSE FOR SKABELSE



Første Mosebog kapitel 1 og 2

Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden fandtes slet ikke. Det eneste, der var til, var Gud.

Så trak Gud vejret dybt ind og sagde: ”Der skal være lys!” Og sådan begyndte det hele.

Gud skabte himlen og jorden, solen, månen, havet og alle dyr og planter. Til sidst holdt han en pause og kiggede ud over det hele.

Han syntes, at det var en god verden, han havde skabt. Men der manglede noget. Der var næsten for stille. Gud pustede på verden – og så kom der bølger på havene, og træernes blade raslede i vinden. Men der manglede altså stadig noget. Der var ingen som grinede eller snakkede eller fjollede rundt i blæsevejret.

Så tog Gud en klump våd jord og formede en mand. Først lå manden helt livløs i græsset, men så blæste Gud sin livsånde ind i hans næsebor. Og så skete der noget! Manden livede op, fik røde kinder og begyndte at tale med Gud. Gud kaldte manden Adam.

Adam fik lov til at bo i Paradisets have. Men det blev hurtigt kedeligt at være alene i haven. Adam havde spurgt giraffen mange gange, hvad den syntes om udsigten – men den svarede aldrig. Så selvom dyrene var fine nok at lege med og kigge på, så kunne Adam jo ikke snakke med dem.

Gud så, at Adam var ked af at være alene, og så skabte han Eva. En morgen, da Adam vågnede, sad hun ved siden af ham.

Adam viste hende rundt i Paradis og fortalte om det hele, og de snakkede længe om alt, hvad de så. Adam syntes, at Evas hår duftede skønt, og da hun vendte sig om, gav han hende et kys lige på næsen.





OM GUDS HELLIGE ÅND I VORES NÆSEBOR



Gud har skabt mennesker i sit billede. Det betyder, at vi ligner Gud, og at vi alle sammen ligner hinanden. Vi deler den samme ånd. Den ånd, som Gud blæste ind i Adams næse. Ånden i os er Guds ånd.

Alligevel er der ikke to mennesker, som er ens. Gud har lavet os helt forskellige. Alle har fx deres helt egen lugt. Der er ingen andre i hele verden, der lugter som dig. Så stor en fantasi har Gud.



PRØV SELV

Det er næsten umuligt at forestille sig "ingenting". Men prøv alligevel. Find fx et stille sted og luk øjnene og hold dig for næsen og hold vejret et øjeblik. Mon det var sådan, det var, før alting blev til?



I KIRKEN

Mange kristne rundt om i verden tænder røgelse i deres kirke, når der er gudstjeneste. Det giver en helt speciel lugt. I den danske folkekirke tænder vi ikke røgelse. Men vi tænder stearinlys til hver gudstjeneste, nemlig lysene i de to store stager på alterbordet. I mange kirker kan man også selv tænde et lys, fx i en lys-globe.



VIDSTE DU

... at man også kalder Guds ånd for Helligånden? Helligånden er alt det, som Gud blæser ind i mennesket, og som gør os levende. I stedet for ånd kunne man også sige livskraft, virkekraft eller nærvær.



HVAD MED DIG

Ingen har set Helligånden. Hvis du skulle bruge din fantasi til at skabe et billede af Helligånden, hvordan ville den så se ud?

Tegn her:

